

Het woord van de redactie ...

De stem van de Motorcross spreekt niet meer ...

"Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het nooit, men begrijpt het niet."

Ongeloof en verbijstering alom toen het droevige nieuws ons dinsdagmorgen bereikte. En eigenlijk kunnen we het nog niet geloven, maar we moeten wel. Jos Vanluyl is niet meer. Geveld door een hartaderbreuk dinsdagmorgen vroeg 12 maart 2002. Ettelijke dagen na zijn negenenvijftigste verjaardag. Zomaar plots van ons heengegaan. Het nieuws sloeg in als een bom. Temeer daar hij twee dagen voordien nog het deskundige commentaar had verzorgd op de Openingswedstrijd van het Open Nederlandse Kampioenschap in Gemert. De motorsport is in rouw, zeker en vast...

De stem van de Motorcross, die ons decennia lang in vervoering gebracht heeft op talloze grote en kleine motorsport evenementen in België, maar ook in het buitenland, zal voortaan niet meer weerklinken. Persconferenties, teamvoorstellingen, kampioenshuldigingen, motorcross wedstrijden. Ze zullen nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Commentator van dienst was immers altijd weer Jos Vanluyl. Dat was gewoon zo. En was Jos Vanluyl uitzonderlijk eens niet van dienst, dan vroeg je je meteen af of er toch niets mis was met Jos...

Ze zeggen misschien wel dat iedereen vervangbaar is, maar niet zo bij Jos Vanluyl. Die is gewoon niet te vervangen. Jos gaf immers net altijd dat tikkeltje meer. En hij hield zich niet bij het wedstrijdcommentaar alleen. Jos ging namelijk nooit een discussie uit de weg en was nooit te beroerd om de problematiek van de motorsport aan de kaak te stellen. Zijn persoonlijke visie daarbij was bovendien meestal ook steeds de visie van Jan en alleman, alleen durfden wij het niet altijd luidop te ver-

kondigen...

Maar die tijd is nu voorbij. Jos Vanluyl is niet meer. Geboren te Hasselt op 26 februari 1943, maar veel te vroeg van ons heengegaan op dinsdag 12 maart 2002, werd de stem van de Motorcross op zaterdag 16 maart ten grave gedragen op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum. Moge zijn levensgezellen en zijn kinderen de nodige steun vinden om deze zwarte periode door te komen. Wij, en met ons de ganse motorsportwereld, zullen u in elk geval nooit vergeten, Jos!

Danny Van Parys.



Interview
Waarheen
Toerkale
Top 100 v
De Gesch
Voorbes
Pronostie
K.N.M.V.
M.O.N. M
M.O.N. Je
Kort Profi
B.M.B. Tr
B.M.B. Er
MSV De L
B.M.B. B.
Frans kar
U.S.A. Su
V.L.B./B.M
V.M.C.F. M
F.M.P.L.-V
Interview
F.M.P.L.-V
Internatio
U.S.A. Su
W.K. IJsr
Zoeken &
Brits kam
Uit de Ou
Racestag
U.S.A. Na

Volgend

COLOFON

Gespecialiseerd weekblad
voor Motorsport
en Sportief Toerisme

Verschijnt in België en Nederland
Algemene directie en uitgave : Motorgazet b.v.b.a.
ISSN = 1372-4738 BTW = BE 461 008 138

Verantwoordelijke uitgever :

Werner Weyts
Kloosterstraat 88 A, B-2990 Wuustwezel
Tel. 03 / 669 53 99 - Fax 03 / 669 61 98
Bank België : 068-2238030-73
Nederland : Rabo 170620611

Commerciële leiding :

Jo Breugelmans, GSM 0475 / 64 31 45

Administratie, abonnementen,

MOTOR Gazet

Nuttige ad

F.I.M. (Internationaal)

Secretariaat:
11 route Suisse, CH-1295 Mies (Zwitserland)
Tel. 0041-22-950.95.00 - Fax: 0041-22-950.95.01
E-Mail: fim@fim.ch - Internet: www.fim.ch

U.E.M. (Europees)

Algemeen secretariaat:
Via Giulio Romano 18, I-00196 Rome (Italië)
Tel. 0039-06-322.67.46 - Fax: 0039-06-321.36.77

B.M.B.-V.M.B.B.-F.M.W.B.

Algemeen secretariaat:
Leuvensesteenweg 550 Bus 7, B-1030 Brussel
Tel. Algemeen secretariaat (Stijn): 02/736.53.97
Tel. V.M.B.B. (Els): 02/736.99.12
Tel. F.M.W.B. (Bernard): 02/736.87.07
Fax 02/732.01.28 - E-Mail: info@fmb-bmb.be

K.N.M.V.

Secretariaat:
Zijpendaalseweg 1, NL-6814 CA Arnhem
Postbus 650, NL-6800 AR Arnhem
Tel. Algemeen: 026-352.85.10
Tel. Sport: 026-352.85.15
Fax 026-352.85.22 - E-Mail: info@knmv.nl

J.M.S.

Ma
Lin
Tel.
Bur
Alg

V.J.M.C.

Se
E
T
P
M
E

F.P.C.N.

Ma
Rur
Tel.
E-n

V.L.B.

Se
E
C